

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις

Στήν Ἐκκλησία λέμε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβῃ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ὑπερβῇ καί αὐτόν τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεπεράσῃ καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, πόσο μάλλον μπορεῖ νά ὑπερβῇ καί τίς κληρονομικές καταβολές. Ὅποτε, τό πρόβλημα δέν περιορίζεται στήν κληρονομικότητα οὔτε μπορούμε νά ἐνοχοποιοῦμε τούς προγόνους μας, ἀλλά στήν ἐλεύθερη ἐπιλογή μας. Ὄταν ἐλευθέρως δεχόμεστε τήν ἐνέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, τότε ἐλευθερώνομαστε ἀπό κάθε τυραννία καί κάθε ἐξάρτηση. Οὔτε οἱ κληρονομικότητες, οὔτε οἱ ἀσθένειες, οὔτε ἄλλες δυσκολίες μποροῦν νά ὑποδουλώσουν τόν ἄνθρωπο ...

... Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατεῖ στό σπίτι εἶναι τρόπον τινά τό ἀμνιακό ὑγρό μέσα στό ὅποιο μεγαλώνει τό παιδί. Τό νήπιο, ὅσο κι ἂν φαίνεται αὐτό παράξενο, συλλαμβάνει καθαρά αὐτήν τήν ἀτμόσφαιρα, ἔστω κι ἂν δέν βλέπη ἐξωτερικά διάφορες σκηνές νά ἐκτυλίσσωνται στό σπίτι. Πόσο μάλλον ὅταν βλέπη σκηνές βίας, ἐπιθετικότητας, ἀνταγωνιστικότητος κλπ. νά ἐκτυλίσσωνται στήν οἰκογένεια, τό ἄμεσο περιβάλλον του, καί, φυσικά, ὅταν μεγαλώνη χωρίς οἰκογένεια ἢ ὅταν ἀπό τήν μικρή του ἡλικία γίνεται ἐκμεταλλεύσιμο ὑλικό στά χέρια τῶν γονέων του, τῶν συγγενῶν του καί τῶν φίλων του!

Δυστυχῶς, αὐτό τό ἀρνητικό περιβάλλον πού ἐπιδρᾷ πάνω στόν νοῦ τό ἐπιτείνει σήμερα ἡ τηλεόραση, ἔστω κι ἂν προβάλλῃ παιδικά προγράμματα ...

... Ὅταν ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται μπροστά σέ νέους πού ἔχουν πέσει θύματα τῶν ναρκωτικῶν καί ἄλλων ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν προσφέρει τήν ζωή της, καί τούς ἐλευθερώνει ἀπό κάθε τυραννία. Σέ κάθε ἐγκληματία δέν βλέπουμε τόν παραβάτη, ἀλλά τόν ἄνθρωπο πού εἶναι κατ' εἰκόνα Θεοῦ. Γιά τήν Ἐκκλησία

καί ὁ πῖό στυγερός ἐγκληματίας εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό. Δέν εἶναι ὁ ἐπικίνδυνος γιά τήν κοινωνία, ἀλλά αὐτός πού ἀπογοητεύθηκε ἀπό τήν κοινωνία, καί ἀναζητᾷ τήν πραγματική κοινωνία, μέ ἕναν τρόπο πού δέν εἶναι σωστός. Καί γι' αὐτό τοῦ ὑποδεικνύουμε τήν πραγματική κοινωνία, πού εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία.

Ἀνήλικοι παραβάτες καί θύματα

* * *

Βλέπουμε σήμερα τό φαινόμενο πού μιά ναρκωμένη κοινωνία, ἀπό παντός εἶδους ναρκωτικά, πού εἶναι οἱ διανοητικές, ψυχολογικές καί σωματικές ἐξαρτήσεις, εὐαισθητοποιεῖται γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ναρκωτικῶν.

Μετά ἀπό μιά ὁμιλία ἑνός εἰδικοῦ ἐπιστήμονος ἐναντίον τῶν ναρκωτικῶν μέ πλησίασε ἕνας πολύ ἔξυπνος γιατρός καί μοῦ εἶπε: «Γιατί τόσοσ ἀγῶνας ἐναντίον τῶν ναρκωτικῶν; Μά γι' αὐτούς πού τά παίρνουν εἶναι ἀνάγκη. Καί γιατί νά μή τά πάρουν ἀφοῦ ἡ ζωή γι' αὐτούς δέν ἔχει νόημα; Γιατί νά ἀπεξαρτητοποιηθοῦν; Γιά νά ἐπιστρέψουν σέ μιά συμβατική καί ἀνούσια ζωή; ...

... Ἐπομένως, κάτι φταίει σέ ὅλη αὐτήν τήν ἱστορία. Δέν ἀρκοῦν οἱ νόμοι καί οἱ μεγάλες ἔρευνες. Δέν φθάνουν τά παλαιά λόγια καί οἱ επίσημες διακηρύξεις. Δέν ὠφελοῦν ἐπανειλημμένες πολύωρες συζητήσεις στήν Βουλή, ἔστω καί σέ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν κομμάτων, ὅταν μάλιστα καί αὐτός ὁ θάνατος γίνεται ἀντικείμενο πολιτικῆς ἐκμεταλλεύσεως. Φταίει ὅλος ὁ τρόπος ζωῆς τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου καί ἰδιαίτερος τοῦ εὐαίσθητου νέου. Κι ἄν δέν διορθώσουμε αὐτόν τόν τρόπο ζωῆς, δέν μποροῦμε τίποτε νά προσφέρουμε. Οἱ ἐξαρτημένοι θά αὐξάνονται καί οἱ θάνατοι θά πολλαπλασιάζονται.

Ἡ πρόληψη τῶν ναρκωτικῶν

* * *

Σημαντικό σημείο είναι να βοηθήσουμε τούς ανθρώπους να υπερβαίνουν την όδύνη και όχι να την παραθεωρούν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η ήδονη σαν παρηγοριά στις δύσκολες καταστάσεις της ζωής. Η ώριμότητα του ανθρώπου έγκειται στο να αντιμετωπίζει σωστά κάθε δοκιμασία στην ζωή του. Αποφεύγεται η συνεχής απόλαυση της ήδονης, βιώνεται με ύπομονη ή όδύνη, και έτσι αναιρείται η ήδονη και υπερβαίνεται ο θάνατος.

Η θεολογία της εξάρτησης και η θεραπεία των εξαρτημένων

* * *

Υπάρχουν πολλά αίτια που οδηγούν τούς ανθρώπους στον σατανισμό, στην μαγεία. Κυρίως θά υπογραμμίσουμε τέσσερα από αυτά. Πρώτον, η άγνοια του Θεού και η περιφρόνηση της Έκκλησίας. Δεύτερον, ο όρθολογισμός. Τό να περιορίζεται ο άνθρωπος μόνον στον όρθο λόγο, στην λογική, τον αφήνει αλύτρωτο, ανάπηρο πνευματικά. Ο όρθός λόγος, όπως έχει αποδείξει και αυτή η ίδια η έπιστήμη (ψυχανάλυση), δεν ικανοποιεί την πείνα και την δίψα του ανθρώπου για έσωτερική ειρήνη, για λύση των υπαρξιακών προβλημάτων. Ο όρθολογισμός ευθύνεται για την στροφή του ανθρώπου στον σατανισμό. Τρίτον, η περιέργεια και η ανία, που παρατηρείται κυρίως στις λεγόμενες ανώτερες τάξεις, οι όποιες περιφρονούν τον Χριστιανισμό και στρέφονται σε άνόητα πράγματα. Τέταρτον, η έμπαθής ζωή. Μερικοί άνθρωποι επιθυμούν την απόκτηση έξουσίας, πλούτου, δυνάμεως, επιδιώκουν την ικανοποίηση της ήδονης με την άχαλίνωτη σεξουαλική ζωή, θέλουν να εκδικηθούν άλλους. Αυτά δεν μπορούν να τά επιτύχουν με τον Χριστιανισμό και καταλήγουν στον Σατανά. Πέμπτον, θέλουν να πληροφορηθούν τό μέλλον τους, έχουν μιά περιέργεια. Αντί να έχουν έμπιστοσύνη στην Πρόνοια και την άγάπη του Θεού, κα-

ταλήγουν στους δαίμονες. Άλλά οί δαίμονες δέν γνωρίζουν τό μέλλον τῶν ἀνθρώπων. Καί ἔτσι πλανῶνται ...

... Χρειάζεται πολλή προσοχή ὅταν κάνουμε ἢ θέλουμε νά κάνουμε λόγο στά παιδιά γιά τόν διάβολο. Διαφορετικά ἀντιδρῶν οί μεγάλοι καί διαφορετικά τά παιδιά. Τά τελευταῖα γεγονότα ἔδειξαν ὅτι δημιουργήθηκε σέ αὐτά φόβος μέ πολλές συνέπειες. Άλλά καί ἀπό τήν πείρα μας γνωρίζουμε ὅτι διηγήσεις γιά δαίμονες, κυρίως στά μικρά παιδιά, ἀφήνουν τρόμο καί φόβο στήν ψυχή τους.

Ἐπειδή στά παιδιά δέν ἔχει ἀναπτυχθῆ ἡ λογική, δέν ἔχουν μεγάλη πίστη στόν Θεό καί διακρίνονται γιά τήν ἀνασφάλεια, γι' αὐτό φαινόμενα καί ἱστορίες πού περιγράφουν τόν διάβολο καί τήν μανία του, δημιουργοῦν φόβους, διαταραχές στόν ὕπνο, ἀνασφάλεια, κλπ. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν θά τούς μιλοῦμε γιά τόν διάβολο. Ὅμως, χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή νά μή τραυματίσουμε τήν ψυχή τους.

Θά ἀναφέρουμε στά παιδιά ὅτι ὑπάρχει ὁ διάβολος, ἀλλά δέν θά κάνουμε λεπτομερεῖς περιγραφές. Περισσότερο θά τονίζουμε τήν ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του νίκησε τόν διάβολο. Θά κάνουμε λόγο γιά τήν ὑπαρξη τῶν ἀγγέλων καί τοῦ φύλακα ἀγγέλου πού μᾶς προστατεύει. Ἐπίσης, θά δώσουμε βαρύτητα στους βίους τῶν ἁγίων, στους ὁποίους φαίνεται ὅτι οί ἅγιοι μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ ὑπερέβησαν ἀκόμη καί τόν θάνατο. Περισσότερο, δηλαδή, θά ἐπιμεινουμε σέ θετικές διδασκαλίες, χωρίς νά παραγνωρίζουμε τήν ὑπαρξη τοῦ διαβόλου. Θά μάθουμε τά παιδιά νά προσεύχωνται, νά ἐκκλησιάζωνται, νά κοινωνοῦν, νά ἐξομολογοῦνται.

Δαιμονολογία καί σατανισμός

* * *

Ἐρώτηση: Τί ψάχνουν νά βροῦν οί νέοι πιστοί ἢ ἡ νεολαία καί τί περιμένουν ἀπό τήν Ἐκκλησία;

Ἀ π ά ν τ η σ η: Ἐκτός ἀπό τήν ἀγάπη πού τονίσαμε προηγουμένως οἱ ἄνθρωποι σήμερα ἀναζητοῦν λύση τῶν ὑπαρξιακῶν προβλημάτων τους. Ξέρουμε πολύ καλά ἀπό τήν ψυχολογία καί ἀπό τήν πείρα πού ἔχουμε ὅτι στήν ἐφηβική ἡλικία ἀναπτύσσονται ἐρωτήματα γιά τό τί εἶναι ὁ θάνατος καί ἡ ζωή, γιατί γεννήθηκαν, ποιός εἶναι ὁ σκοπός καί τό νόημα τῆς ζωῆς, τί γίνεται μετά τόν θάνατο κλπ. Τέτοια ἐρωτήματα προβληματίζουν καί βασανίζουν τούς νέους. Ἀναζητοῦν, δηλαδή, τήν κάθετη διάσταση τῆς ζωῆς. Ἄν ἐξετάσουμε προσεκτικά γιατί οἱ νέοι ὀδηγοῦνται στήν ἀναρχία, τήν βία, τά ναρκωτικά, τό ἀαἶ κλπ., θά διαπιστώσουμε ὅτι στήν πραγματικότητα ἀναζητοῦν λύση στά ὑπαρξιακά προβλήματα, θέλουν νά βροῦν νόημα στήν ἀνούσια ζωή, πού ζοῦν. Ψυχολόγοι σήμερα ἔχουν διαπιστώσει ὅτι ἀκόμη καί τό σέξ εἶναι μιά ἀπόπειρα βιολογικῆς λύσεως τοῦ θανάτου πού βασανίζει τούς νέους. Πραγματικά, ἡ μοναξιά εἶναι βασανιστική.

Ἐρώτηση: Γιατί πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει αὐτή ἡ ξαφνική στροφή τοῦ κόσμου πρὸς τήν θρησκεία;

Ἀ π ά ν τ η σ η: Πράγματι μπορούμε νά μιλάμε γιά ξαφνική στροφή τοῦ κόσμου καί ἰδίως τῶν νέων στόν Θεό. Πιστεύω ὅτι αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι ζοῦμε σέ ἐποχή καταρρεύσεως τῶν ἰδεῶν καί τῶν ἰδεολογιῶν. Κατέρρευσε ἡ μεταφυσική καί τό κοσμοεἰδωλό της. Καί, φυσικά, μαζί μέ τήν μεταφυσική κατέρρευσε καί ἡ ὄντολογία, ἀκόμη καί ὁ ὀλοκληρωτισμός. Γιατί, ὑπάρχει στενή σχέση μεταξύ ἰδεολογίας καί ὀλοκληρωτισμοῦ. Σήμερα ἐπικρατεῖ σέ πολλά ἐπίπεδα, ἀπόγνωση καί ἀπελπισία. Σέ μιά τέτοια ἐποχή ἀνασφάλειας εἶναι ἐπόμενο ὁ ἄνθρωπος νά ἀναζητᾷ στηρίγματα. Γι αὐτό ψάχνει νά βρῆ τόν Θεό. Σέ αὐτό ὀφείλεται ἡ στροφή. Ἡ σύγχρονη κοινωνία βασανίζεται ἀπό πολλά προβλήματα, μεταξύ τῶν ὁποίων τά οἰκολογικά, τά ναρκωτικά, τόν κλονισμό τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων. Ὄταν ἀλλοιώνεται ὁ φυσικός τρόπος ζωῆς εἶναι ἐπόμενο νά δημι-

ουργούνται ανασφάλειες καί αναζητήσεις μιᾶς ἄλλης ἰσχυρᾶς
ἀσφάλειας.

Σύγχρονη Ἀναζήτηση