



*Ό πατέρας μου μέ τήν μητέρα του
Μαρίνα Βλάχου τήν Παρασκευή τής
Διακαινησίμου στόν Ί.Ν. Περιβλέπτου
Ίωαννίνων*



*Ή κυρα-Μάνα, ή μητέρα τής μητέρας
μου, Εὐθαλία Καραγιάννη*



Ό πατέρας μου πρίν τόν γάμο του, νέος



Στρατιώτης στόν Πόλεμο τοῦ 1940



*Στρατιώτης στόν
Πόλεμο τοῦ 1940*



*Στρατιώτης στόν Πόλεμο
τοῦ 1940*



*Μετά τόν γάμο τους
τό 1942*



*Οικογενειακή φωτο-
γραφία σέ επίσκεψη
στήν παιδόπολη
Ίωαννίνων*



*Οικογενειακή φωτογραφία με την θεία Παρασκευή
(ἄρθια δεξιά) τό 1950*



*Οικογενειακή φωτογραφία Κυριακή πρωί στήν Λίμνη
Ίωαννίνων τήν 8-7-1956*



Η μητέρα μου και η αδελφή μου



*Ό πατέρας μου θυρωρός στό Νοσοκομείο Χατζηκώστα
Ίωαννίνων, τόν Άπρίλιο του 1955*



*Ό πατέρας μου τραπεζο-
κόμος στό Νοσοκομείο
Σανατορίου*



Στήν Ντραμπάντοβα απέναντι από τά Γιάννενα



*Τό πατρικό μου σπίτι (τό μισό άριστερά)
μετά τούς σεισμούς*



*Τό πατρικό μου σπίτι (μισό άριστερά)
άπό άλλη πλευρά, μετά τούς σεισμούς*

Ἡ γιαγιά Εὐθαλία, ὁ πατέρας μου,
ἡ μητέρα μου (δεξιὰ), ἡ θεία Παρα-
σκευή (ἀριστερά) καί δύο ἀδέλφια
μου



Στόν γάμο τῆς θυγατρὸς τους
(1972)

Οἰκογενειακὴ συγκέντρωση





Ό πατέρας μου



Ό πατέρας μου συνταξιούχος



*Ό πατέρας μου στήν τaráτσα τής κουζίνας μας
του παλιού σπιτιού*



*Ὁ πατέρας μου στήν πλατεία
Συντάγματος (5-10-1963)*



Ἀπό συγκέντρωση συγγενῶν



Ἐκδρομή μέ τά μέλη τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Κοσμάς»



Ἡ μητέρα μου



Ἡ μητέρα μου στό μπαλκόνι τῆς νέας οἰκίας της



*Στό μπαλκόνι τῆς νέας
οἰκίας τους*



*Οἱ γονεῖς μου πρὶν τὴν
ἀσθένεια τῆς μητέρας μου*



*Ἡ μητέρα μου μέ τὴν
ἐγγονή της Εὐτυχία*



Στό σπίτι κατά τήν ὥρα τοῦ φαγητοῦ



*Στό σπίτι μετά τό φαγητό, συζητώντας
μέ τόν ἀδελφό μου*



*Ὁ πατέρας μου (πρῶτος ἀριστερά) μέ μέλη
τῆς οἰκογένειάς μου*



Ό πατέρας μου δείχνοντας διάφορες φωτογραφίες



Οί γονεῖς μου μέ τ' ἀδέλφια μου



*Σέ εὐχάριστες
οἰκογενειακές στιγμές*



Διαβάζοντας ἔφημερίδα



Μετά τόν ύπνο



*Στόν καιρό τῆς
ἀσθένειάς της πρίν
γίνῃ κατάκοιτη*



*Στήν Ἱερά Μονή Γενεθλίου
τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας)
τό 1988*



*Στήν Ίερά Μονή Γενεθλίου
τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας)*

*Στήν Ίερά Μονή Γενεθλίου
τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας)*



*Ἡ μητέρα μου πρὸς τό τέλος τῆς ζωῆς
της μέ τήν Γερόντισσα Φωτεινή*



Ἡ μητέρα μου στό φέρετρο



Ὁ πατέρας μου στό φέρετρο



Ἡ ὀστεοθήκη που φυλάσσει τά ὀστά τῶν γονέων μου



Ἡ θεία μου Παρασκευή
στήν νεότητά της



Ἡ ομάδα τῶν νεανίδων πού ἔμεναν στήν οἰκία τοῦ
ἀγ. Νεομάρτυρος Γεωργίου. Στό μέσον ἡ Εὐγενία
Γερογιάννη. Ὅρθια δεύτερη ἀπό δεξιᾶ ἡ θεία
Παρασκευή



Ὁ ἰατρός Τσοῦτσος περιποιεῖται τό
τραῦμα τῆς θείας Παρασκευῆς διδά-
σκοντας συγχρόνως τίς νοσηλεύτριες
τοῦ Θεραπευτηρίου



Ἡ θεία μου μέ τήν στολή τῆς Προϊσταμένης



Ἡ θεία μου μέ τόν ἀδελφό της καί τήν νύφη της



*Ἡ θεία μου Βικτωρία (Τόγια)
Καραγιάννη-Ἐργολάβου*



Οἰκία τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Νεομάρτυρος



*Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου
τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις μαρτυρήσαντος*



*Ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου πλησίον
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἰωαννίνων*



Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου



*Οί Ταξιάρχες (Μιχαήλ
καί Γαβριήλ στήν
βορεινή πόλη τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
ὅπου προσευχόταν
ὁ πατέρας μου*



*Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ
ἀπέναντι τοῦ
Δεσποτικοῦ Θρόνου
στό Μητροπολιτικό
Ναό τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου Ἰωαννίνων,
τόν ὁποῖο
παρακαλοῦσε
ὁ πατέρας μου*



*Ὁ π. Βενέδικτος διαβάζοντας τό Εὐαγγέλιο κατά τήν ὑπαίθρια
θεία Λειτουργία στήν Κατασκήνωση Ἱερᾶς Μονῆς Κατερινοῦς
τήν δεκαετία τοῦ '40*



*Ὁ π. Βενέδικτος μέ τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη
Ἄρτης Ἰγνάτιο στήν Κατασκήνωση τοῦ Ἁγίου
Βλασίου τό 1961*



Ἡ ἀναχώρησή του με ἄλογο ἀπὸ τὴν Κατασκήνωση πρὸ τῆς ἐκδημίας του, 1961



Ἡλίας Ξενος, μετέπειτα ιερομόναχος π. Σπυρίδων Νεοσκητιώτης - π. Βενέδικτος, 1961



*Στήν Κατασκήνωση Αγίου Βλασίου
λίγο πριν τήν κοίμησή του, 1961*



*Ἡ φωτογραφία αὐτή προοριζόταν γιά
τήν ἔκδοση τῆς Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος.
Σεπτέμβριος 1961, πριν τήν κοίμησή του.*