

Μαχόμενη Θεολογία

Συνεντεύξεις Εικοσαετίας

1995-2015

Πρόλογος

Όταν ξγίνα Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασί- ου, είχα ήδη δημοσιεύσει πολλά βιβλία, είχα κληθῆ νά ειση- γηθῶ θέματα σέ διάφορα Συνέδρια, ἤμουν μέλος διαφόρων Όργανισμῶν, ὅπως στόν Όργανισμό κατά τῶν Ναρκωτικῶν καί γιά τό AIDS, συμμετείχα στό Έθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ἤμουν Διευθυντής Νεότητος τῆς Ίερᾶς Αρχιεπι- σκοπῆς Ἀθηνῶν κλπ. Αυτό σημαίνει ὅτι ἤμουν γνωστός στό εὐρύ κοινό, ἀλλά καί στόν δημοσιογραφικό χῶρο.

Έτσι, μετά τήν ἐπισκοποίησή μου δεχόμεν ἐρωτήσεις ἀπό δημοσιογράφους γιά ποικίλα ἐκκλησιαστικά καί κοινω- νικά θέματα. Όταν ὡς Ίεράρχης τῆς Έκκλησίας τῆς Ελλάδος ὀρίσθηκα ἀπό τόν τότε Αρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Δι- αρκοῦς Ίερᾶς Συνόδου καί τῆς Ίεραρχίας, τότε δεχόμεν συνεχῶς προτάσεις γιά νά δώσω συνεντεύξεις στά Μέσα Μαζικῆς Ένημέρωσης.

Έπί Αρχιεπισκοπείας τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου ἀνεφύησαν σοβαρά ἐκκλησιαστικά θέματα, ὅπως ἡ κατα- γραφή τοῦ Θρησκεύματος στίς Ταυτότητες, ἡ κρίση μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, οἱ Όλυμπιακοί Αγῶνες, τά ἐκ- κλησιαστικά σκάνδαλα κλπ., τά ὅποια ταλαιπώρησαν τήν κοινωνία καί τήν Έκκλησία. Ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου καί γνω- στός στούς δημοσιογράφους Ίεράρχης καλούμεν νά δώσω ἐξηγήσεις καί ἀπαντήσεις γιά τά φλέγοντα αὐτά ζητήματα. Έτσι ἔδωσα πολλές συνεντεύξεις, οἱ ὅποιες δημοσιεύθηκαν

σέ διάφορες Έφημερίδες καί περιοδικά.

Αυτό τό ἔργο εἶναι δύσκολο. Ὄταν κανεῖς δίνη συνεντεύξεις γιά κάποιο θέμα, πρέπει νά εἶναι σαφής, νά ἀπαντᾷ στά ἐρωτήματα, ἀλλά ἀφ' ἑνός μὲν νά μή ἀποκαλύπτῃ ὅ,τι εἶναι εὐαίσθητο ἀπό ἀπόψεως ἐκκλησιαστικῆς, ἀφ' ἑτέρου δέ νά ἀναδεικνύῃ πλευρές τοῦ θέματος πού συνήθως ἀγνοοῦνται ἀπό τοὺς ἐρωτῶντας.

Ἐπειτα, ὑπάρχει καί ἓνα ἄλλο σοβαρό θέμα. Συνήθως οἱ δημοσιογράφοι λαμβάνοντας συνέντευξη προσπαθοῦν νά βγάλουν «εἶδηση» πού θά προκαλέσῃ τόν ἀναγνώστη, ἀλλά καί ὁ συνεντευξιαζόμενος θά πρέπει νά χρησιμοποιοῦσῃ τήν δημοσιογραφία γιά νά περάσῃ τίς ἀπόψεις του γιά τήν Ἐκκλησία καί τό ἔργο της. Ἐτσι, κατά τήν πορεία τῆς συνέντευξης καταλάβαινα ὅτι γινόταν μιά «μυστική μάχη» μεταξὺ τοῦ δημοσιογράφου καί ἐμοῦ.

Ἀκόμη, ὁ τρόπος τῆς συνέντευξης καί ὁ χῶρος πού ἐπρόκειτο νά δημοσιευθῇ ἀπαιτοῦσαν μιά διαφορετική γλώσσα ἀπό ἐκείνη πού χρησιμοποιοῦ ὁ Ἱεροκλήρυκας στόν ἄμβωνα τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ Κληρικός πρέπει νά ἔχει στέρεες θεολογικές καί ἐκκλησιαστικές βάσεις, ἀλλά συγχρόνως θά πρέπει νά κενοῦται, νά κατεβαίνει στό ἐπίπεδο τῶν ἀναγνωστῶν τῶν κοσμικῶν ἐφημερίδων καί περιοδικῶν.

Ὅλες αὐτές οἱ συνεντεύξεις καί δηλώσεις πού ἔδωσα τήν εἰκοσαετία τῆς ἐπισκοπικῆς μου διακονίας συγκεντρώθηκαν στόν τόμο αὐτό γιά τήν εὐχερέστερη ἀνάγνωση. Ἀσφαλῶς ὁ ἀναγνώστης δέν πρέπει νά ξεχνᾷ ὅτι εἶναι θεολογικός λόγος προσαρμοσμένος σέ κοινωνικό ἐπίπεδο, ὥστε νά γίνεται ἀποδεκτός ἀπό τοὺς ἀνθρώπους πού δέν ἐκκλησιάζονται καί δέν θεολογοῦν, ἀλλά πρέπει μέ ἓναν ἰδιαιτέρο τρόπο νά προβληματίζονται ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό λόγο.

Τό βιβλίό αυτό δίνει τήν δυνατότητα στόν ἀναγνώστη νά μάθη τίς ἀπόψεις μου σέ διάφορα θέματα μέ ἕναν ἀπλό καί ἀφομοιωτικό τρόπο καί γενικά νά καταλάβη τίς θέσεις μου γιά διάφορα θεολογικά, ἐκκλησιαστικά καί κοινωνικά θέματα. Στά ἄλλα βιβλία μου μπορεῖ κανεῖς νά βρῆ τίς ἀπόψεις μου γραμμένες μέ πιά συγκροτημένο τρόπο, ἐνῶ στό βιβλίό αυτό θά δῆ τίς ἀπόψεις μου μέ εὔπεπτο τρόπο, πάντως νά ἀποκτήσῃ γνώση ὅλων τῶν ἀπόψεων μου.

*Ἔγραφα στό Ἐπισκοπεῖο
τῆς Ναυπάκτου στίς
10 Σεπτεμβρίου 2016,
ἡμέρα τῆς ἐπετείου
τῆς ἐνθρονίσεώς μου.*

† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἀγίου Βλασίου Ἱερόθεος