

«Πραγμάτων Έλεγχος»

Έπικαιρη άρθρογραφία

1995-2015

Πρόλογος

Από τις πρώτες ημέρες μετά την ενθρόνισή μου, σκεφθήκαμε με τους συνεργάτες μου να εκδίδουμε μηνιαίως μιά μικρή Έφημερίδα, μέσα στην οποία θά παρουσιάζονται ή ποιμαντική καί ή πολιτιστική δραστηριότητα τής Ίερᾶς Μητροπόλεώς μου.

Ό τίτλος τής Έφημερίδος ἐπιλέχθηκε νά εἶναι *Έκκλησιαστική Παρέμβαση*, διότι στην πραγματικότητα θά εἶναι μιά παρέμβαση τής Τοπικῆς Έκκλησίας σέ ὅλα τά γεγονότα τής κοινωνίας. Όταν ὁμιλοῦμε γιά ἐκκλησιαστική παρέμβαση ἐννοοῦμε τήν θεολογική παρέμβαση, γιατί ἡ Έκκλησία πάντοτε πρέπει νά κρίνη τά κοινωνικά καί πολιτιστικά γεγονότα μέσα ἀπό τήν θεολογία της.

Ὡς Μητροπολίτης ἀνέλαβα νά γράφω, ἐκτός τῶν ἄλλων κειμένων, καί τό κύριο ἄρθρο τής Έφημερίδας, τό ὅποιο θά δήλωνε τρόπον τινά τόν σκοπό τής Έφημερίδας καί τής Έκκλησίας. Έτσι, στην Έφημερίδα αὐτή πού ἐκδίδεται κάθε μήνα, ἔγραφα τό κύριο ἄρθρο, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό διάφορα γεγονότα, τά ὅποια ἔκρινα μέσα ἀπό τήν προοπτική τής Έκκλησίας.

Τά ἄρθρα αὐτά δέν ἦταν πάντοτε ὀλοκληρωμένες διατριβές, δέν ἀνέλυαν ὅλες τίς πτυχές τῶν προβλημάτων, ἀλλά πάντοτε τόνιζαν μιά ιδιαίτερη προοπτική, ὅπως τήν ἔβλεπα τήν ἐποχή ἐκείνη. Μπορεῖ νά ἔπρεπε νά τονισθοῦν καί ἄλλες προοπτικές, τίς ὁποῖες, ὅμως, κάλυπτα μέ ἄλλο ἄρθρο ἀργότερα. Συνεπῶς, πρέπει κανεῖς νά δῆ τά ἄρθρα αὐτά ὄχι μεμονωμένα, ἀλλά στό σύνολό τους.

Όλα τά κύρια ἄρθρα τής *Έκκλησιαστικῆς Παρέμβασης* τής εἰκοσαετίας (1995-2015) δημοσιεύονται στόν παρόντα τόμο, γιά νά δείξουν τήν ἀγωνία καί τόν ἀγῶνα ἑνός Κληρικοῦ, καί ιδιαίτερα

ένός Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος ἴσταται «ἐπί σκοπόν» καί βλέπει τήν κοινωνία. Ἐλπίζω αὐτός ὁ ὀφθαλμός νά βλέπη καί πρὸς τά ἄνω, καί ἀπό τά ἄνω νά ἐξετάζη τά κάτω, ἀλλά αὐτό θά τό κρίνη ὁ ἀναγνώστης, ἰδιαιτέρως ὁ Θεός. Γι' αὐτό ζητῶ τήν προσευχή τῶν ἀναγνωστῶν καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως.

Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου «Πραγμάτων ἔλεγχος» φανερώνει ὅτι τά ἄρθρα πού περιλαμβάνονται σέ αὐτό κρίνουν μέ θετικό καί δημιουργικό τρόπο τά «πράγματα καί τά γεγονότα» στήν κοινωνική καί ἐκκλησιαστική ζωή. Εἶναι μιὰ καταγραφή τῆς ἀμεσότητος μέσα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική παράδοση.

*Ἔγραφα στό Ἐπισκοπεῖο
τῆς Ναυπάκτου,
τῆν 15ῃ Ἰουνίου 2017,
ἐορτή τοῦ ἁγίου Ἱερωνύμου*

† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος